

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ... ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ







ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ... ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Έκθεση Ζωγραφικής και Φωτογραφίας

από τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται από τη **«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»**

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» ΔΗΜΟΎ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4 - 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ 2023

Copyright:

ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων ΑΜΚΕ της Εκκλησίας της Ελλάδος

Υπεύθυνος Έκδοσης:

Αρχ. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης

Γενικός Διευθυντής ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ

Φωτογράφηση ζωγραφικών έργων και επεξεργασία φωτογραφιών:

Πέτρος Αμπατζόγλου

Δημιουργικός Σχεδιασμός και Επιμέλεια:

ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων ΑΜΚΕ της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ - MEY), Choose Strategic Communications Partner.



ΤΑΜΕΥ Το παρόν λεύκωμα αποτελεί ενέργεια δημοσιότητας για τη δράση «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)» και χρηματοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ, με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. και τα ΤΑΜΕΥ 2021-2027.

Επισημαίνεται ότι κατά τον Νόμο 2121/1993 απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή του σε ηλεκτρονική, μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, η φωτοανατύπωσή του και η ηχογράφησή του με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή χωρίς γραπτή άδεια του νομίμου εκπροσώπου της ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ.





Αθηναγόρας Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Πρόεδρος «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω την έκδοση του λευκώματος που κρατάτε στα χέρια σας, το οποίο περιλαμβάνει τα έργα των προσφυγόπουλων που φιλοξενούνται στις Δομές της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» που παρουσιάστηκαν στην έκθεση που διοργάνωσε ο φορέας μας με τίτλο «Ταξιδεύοντας... από το χθες στο σήμερα».

Μέσα από τις δημιουργίες και τα λόγια τους γινόμαστε κοινωνοί της ιστορίας τους: του φόβου, της δυστυχίας, του ξεριζωμού αλλά και της δύναμης και της ελπίδας τους. Αυτός είναι και ο ρόλος μας, ως φορέας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να δώσουμε στα παιδιά αυτά την ασφάλεια και τη στήριξη που χρειάζονται ώστε να γιατρέψουν το τραύμα τους, να αφήσουν πίσω το σκοτάδι και να ανακτήσουν την ελπίδα και τη δύναμη να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Θερμές ευχαριστίες στον αγαπητό και ακούραστο συνεργάτη μου Αρχιμανδρίτη π. Παντελεήμονα Παπασυνεφάκη, Γενικό Διευθυντή της ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ, εμπνευστή αυτής της πρωτοβουλίας, στους ανθρώπους μας που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό των παιδιών μας με αφοσίωση και επαγγελματισμό αλλά και στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη χρηματοδότηση της παρούσας έκδοσης.



Αρχ. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης, Δρ Γενικός Διευθυντής «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» της Εκκλησίας της Ελλάδος από την πρώτη στιγμή της ενασχόλησής της με ζητήματα παιδικής προστασίας και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, δεν οραματίστηκε απλά χώρους όπου μπορείς να ζεις, αλλά χώρους μέσα

στους οποίους θα μάθεις να χτίζεις τη ζωή σου μετά από μία μακρά περίοδο δοκιμασίας και πόνου.

Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά αναγκάστηκαν να μεγαλώσουν βίαια, βιώνοντας την πιο σκληρή όψη της ζωής στην πιο ευαίσθητη ηλικία. Ο πόλεμος, ο φόβος, ο ξεριζωμός, ο αποχωρισμός έχουν τραυματίσει τον ψυχισμό τους. Αυτό το τραύμα της προσφυγιάς προσπαθούμε να απαλύνουμε και να διαχειριστούμε, δημιουργώντας ένα ασφαλές και ζεστό περιβάλλον. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Μέσα από την εξαιρετική δουλειά του επιστημονικού μας προσωπικού, η τέχνη έχει πολλές φορές αξιοποιηθεί ως ένα μέσο έκφρασης και θεραπείας. δίνοντας σε ένα μενάλο αριθμό ανηλίκων την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργία για να επικοινωνήσουν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων: χαρά, λύπη, ελπίδα, θυμό, αγωνία, απώλεια. Μέσω των τεχνών αποτυπώνουν το πώς βλέπουν τον κόσμο, προβάλλοντας ταυτόχρονα με τρόπο αυθόρμητο και φυσικό τα βιώματα και τις εμπειρίες τους, τα οράματα και τις ελπίδες τους.

Η έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας που παρουσιάζεται στο ανά χείρας λεύκωμα, δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να ταξιδέψει στον κόσμο των παιδιών. Στο χθες και το σήμερα...

Με το πρόγραμμα ζωγραφικής τα παιδιά κλήθηκαν να αναπαραστήσουν το ταξίδι τους προς τη χώρα μας. Σκοπός της δράσης ήταν να προσεγγίσει με 6 βιωματικό τρόπο τον συναισθηματικό κόσμο και το «εμπειρικό φορτίο» που οι ανήλικοι φέρουν, ώστε να το αποτυπώσουν ζωγραφικά.

Με το πρόγραμμα φωτογραφίας οι συμμετέχοντες συναποφάσισαν τους χώρους που θα ήθελαν να γίνουν οι φωτογραφικές λήψεις αποτυπώνοντας κομμάτια της καθημερινότητάς τους ή των εμπειριών τους στην Ελλάδα. Όρισαν φωτογράφους, μοντέλα και σκηνοθέτη, οι οποίοι εναλλάσσονταν, προσαρμοζόμενοι στην εκάστοτε περίσταση ή χώρο.

Για την έκθεση αυτή, η οποία πραγματοποιείται με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερωνύμου, οφειλόμενες ευχαριστίες το πρώτον στην Εξοχοτάτη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία για ακόμα μία φορά βρέθηκε αρωγός στις προσπάθειες που καταβάλλουμε και έθεσε υπό την αιγίδα της το σημαντικό αυτό γεγονός, αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελεί επί δεκαετίες η Εκκλησία της Ελλάδος διά της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ».

Στον αξιότιμο Δήμαρχο της Αθήνας, κ. Κώστα Μπακονιάννη, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την ιδέα, καθώς και στην πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ. κ. Αραμπατζή, το $\Delta.\Sigma$. και τους αξιολογότατους συνεργάτες τους για τη στήριξη και την παραχώρηση της αίθουσας.

Στον Ομότ. Καθηγητή της Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών και γλύπτη κ. Θεόδωρο Παπαγιάννη και την εικαστικό κ. Σύνη Παπαγιάννη για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην επιτυχία της έκθεσης και στην όσο το δυνατόν αρτιότερη ανάδειξη των έργων των παιδιών.

Σε όλους τους συνεργάτες μας, οι οποίοι στάθηκαν πολύτιμοι συμπαραστάτες στα παιδιά ενδυναμώνοντάς τα και διδάσκοντάς τα ακόμα ένα μάθημα ζωής. Τέλος, η παρούσα έκδοση δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη συνδρομή, τη βοήθεια και την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του αξιότιμου υπουργού, κ. Δημητρίου Καιρίδη, και των συγεργατών του, οι οποίοι ακούραστα εργάστηκαν μαζί μας για την ολοκλήρωση του παρόντος.

Καλό ταξίδι...



Θεόδωρος Παπαγιάννης Γλύπτης/Ομότ. Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών



Σύνη Παπαγιάννη Εικαστικός

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» της Εκκλησίας της Ελλάδος διοργανώνει έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας με έργα τα οποία δημιούργησαν ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται στις Δομές της.

Τα προσφυγόπουλα αποτυπώνουν στον καμβά ή στο χαρτί τους προβληματισμούς τους, δημιουργώντας ενδιαφέροντα έργα. Η τέχνη λειτουργεί πολύπλευρα στις ψυχές των παιδιών που έζησαν τον πόλεμο, την προσφυγιά, τη δυστυχία. Μέσα από την τέχνη καλλιεργείται η αποδοχή και η κατανόπση της διαφορετικότητας.

Είμαστε ευγνώμονες που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να γίνουμε κοινωνοί της προσπάθειας της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα παιδιά αυτά και ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη π. Παντελεήμονα Παπασυνεφάκη, χάρη στον οποίο μπορέσαμε να συμβάλουμε έστω και λίγο σε αυτό το θεάρεστο έργο.



ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

...από το χθες







Mahdi Jaffari

Το τοξίδι μου ήταν μεχάλο και πολύ δύσκολο. Δεκαπεντε ημέρες ταξίδευα και ζούσα με πολύ φόβο, κάθε μέρα και κάθε βράδυ αισθανόμουν τον ρόβο χύρω μου. Και ήθελα κάπου να φτάσω αναζητώντας το καλύτερο χια την ζωή μου. Όταν ερτασα στην Ελλάδα ένιωσα ασράλεια, η στενχώρια και οι φοβοι μου, που είχα μέσα στην καρδία μου ηρέμησαν, Μου αρεσεί η ζωή εδώ και αχαπώ αυτό το μέρος Εχει μεχάλη ιστορία και παρελθόν καν συτό με κανεί να αισθάνομαι ότι έδω είναι το μελλον μου. Να μπορώ να μαθαίνω συνέχεια πράχματα και να χνωρίζω νέες εμπειρίες. Ευχαριστώ Τους ανθρώπους που με βοηθούν εδώ, Τους αχαπώ πολύ και νιώθω χαρούμενος που ζω MAHDI 4931 TOUS.

Mahdi Jaffari

My journey was long and very difficult. For fifteen days I have been travelling and living in great fear. Every day and every night I felt the fear around me. I wanted to get somewhere in search of the best for my life. When I arrived in Greece, I felt safe and the sadness and fears in my heart calmed down. I like life here and I love this place. It has a long history and past and that makes me feel like this is where my future is. To be able to constantly learn things and experience new things. I am thankful to the people who help me here, I love them very much and I feel happy to live with them.



Εσω είμαι ενα στορι από την χωρα με τα όμορφα λου λούδιοι και θέλω να σας μίλησω για το τα ξιδι πον δεν περιμενα ποτέ ότι θα κάνω. Δυο Χρονια πριν που στο Αδχεινιστάν μπήκαν οι τα λιμπάν, καταστράφηκε χωη και τα όνειρα μας. Γίαυτό αφήσαμε πίσω την χώρα μας και ξεκίνησα και εχώ το ταξίδι μου πεντε φορές προσπαθησα και την έκτη κ κατά μερα να μπω στο Τράν μετα από καιρό, αφού εμεινα στο Ιραν, κατάλα σα αν συνέχι τα να μένω εδώ, θα παρέμενα ένας απλός ερχάτης από το Αφρανίσταν με ελάχιστα δικαιωματα, γιατί είμαι ένας μετανάστης μετα λοιπόν απορά ειδα να ταξιδέχω ετην Ευρώπη.

Ενα ταξίδι καθολον εύκολο τόσο μα το δώμα μας, όσο και δια την ψύχη μας, Στην Τουρκία καταλαθάμε τι σημαίνει πραθματικά συλακή, μέχρι που Ε ζεκινήθαμε το ταζίδι μας δια την Ελλάδα. Από δω και πέρα η ιθτορία μου αλλο ζει. Το σκοτάδι γίνεται φως, γπάρχουν ανθρωποι που είναι ευσενικοί και καλοί, όλο τα παιδία είναι αδέρρια μου. Αυτό που έχω καταλάθει από όλο αυτο το ταζίδι. σημασία έχει να βρεις μια αγκαλιά και μια οικοχένενεια. Εθώ την βρήκα.

Rohollah

I am a boy from the land of beautiful flowers and I want to tell you about the journey I never expected to take. Two years ago, when the Taliban entered Afghanistan, our lives and dreams were destroyed.

That is why we left our country behind and I started my journey. I tried five times and on the sixth time I managed to enter Iran. After some time in Iran I realized that if I continued to stay here I would remain a simple worker from Afghanistan with few rights, because I am an immigrant. So then I decided to travel to Europe. A journey not at all easy for both our body and our soul. In Turkey we understood what prison really means until we started the journey to Greece. This is where my story changes. Darkness becomes light, there are people who are kind and good, all children are my brothers. What I have understood from this whole journey is that finding a hug and a family is important. And I found that.





ha ma Kadoleph Jun aprivour TIGW ZOUS ZNV OLKOZEVEJA KAL ZNV xúpa Zous. Anogasijour va nápour aution ton Spoko nou Moopii va unv Éxel EMGEPORN. To Zajisi autó Kalablpépél ödés Tis vépupés via VA 8UPIGEIS NIGW. AV ENIGZPEYEIS NIGW other, Entrainer of anithexes. Anotuxia gival va xupiceis nisu Stry xuipa sou. Lia npetr kai Kadin Jun πρέπει να ατιδζεί απίζην αραή 6/2 Ma Jen Kuga, akoHa kal av auto EnMaivEL OTE MOREMAS HE ZOV iSLO 600 Lov Earlo. Moxalla VI

Mohammad

15

In view of a better life, they leave their families and countries behind. They decide to take this route which might have no return. This journey burns down all the bridges for going back. If you get back, it means that you failed. Failure is to go back to your country. You have to build a peaceful and good life all over again in a foreign country, even if that means that you have to constantly fight with yourself.



To Tasidi hou, To Exava xia ToV Eauto Hou, sia Va OWOW. EIXA HAZI HOU, a VALINGEIS all' THU MAI SIKH HOU nlikia otny xwpa hou. Onou ola xupu hou ntav Xapouteva, O nilos, o outavos kai ol avoputiol. Kal autó HE KPATOUSE ZUVTAVO. Alla oTNY MPASHATIKOTNIC 30000 0 TO okotáši, óhus n sepa óti Oa sepúku kal Oa prádu o To dus. To Tasisi hou hTav ETIKIV SUVO Kal Outrahal ModhES DOPES MOU Mapadixo Va Xáow TNV 3 WM HOU. KaI OTAV HE TIETA FOUR OTHER DALAGOOD MHOUR attopartothevos va Tlaheyu. Kal ores popes Kal av auto ouveBaive Exw Da to Eava TIPOOTTaDoUDA. KATTOIOI HE BO HE GENPONOUN TREND alla 1 ZWN XIa HEVA AFIZEI VA EÍVAI ETOI. KAI OIXOUPA N EHITEIPIA HOU HE UPIHOOE BIOLA KOL OLOBAVOHAL HEKONÚTEPOS HERA HOU. Eptara othus other Ella Sa Kain Jun Hou alha Es

IE HID XEDA HE HEXAM ISTOPIA TOU SIA HEVA HEN

EIVAL XVWOTH OTHY XWPA HOW ETIEISH DEWPEITAL

EEXIÉVT AHTTOURPASA PEZÁI

n HITEPA THS EUPWITHS.

Seyed Abodfazl Rezaye

I took the journey for myself, to save me. I took along memories from my childhood in my country where everything around me was happy. The sun, the sky, the people. And that kept me alive. In reality I was living in darkness, but I knew I would escape from it and reach the light. My journey was dangerous and I can remember several times I almost died. When they threw me in the sea, I was determined to fight. I would do it all over again no matter how many times it would happen. Some may consider me crazy, but for me that is how life is worth living. These experiences forced me to mature in a violent way and I feel much older than I am.

But I reached Greece and my life has changed. A country with great history, which was already known to me in my country as the "mother" of Europe.





Arsalan

Hello.

My name is Arsalan, I am 17 years old and I come from Afghanistan. I was living in Iran alone, my family was in Turkey and I decided to leave because of the difficult life. In Iran I felt very bad because I couldn't get an ID (...)(and I had) to leave on foot and walk all the way to Turkey. I stayed in Turkey for two months and worked in building construction. I had a good time in Turkey, but I couldn't get an ID and I was very scared. So I decided to walk to the borders of the Evros in Greece and I managed to cross Alexandroupoli, Komotini, Xanthi and Kavala and finally I arrived in Thessaloniki. After 23 days on the road, walking, I felt very tired and worn down. In Thessaloniki I had a friend who took me to a camp. Then I was transferred to the Polygyros camp where I stayed for a month. I had a good time there having access to food and shelter. Then I was transferred to the SYNYPARXIS Shelter in Oreokastro. I'm having a great time, I'm going to school and I've learned to speak Greek and I've made some friends at this home.



Kastole zousa são agravistar ESTPESTE VO OWDO. 40BO-MOUN MAN EPPOUN OF TODILWION. Equya asso Evar Kappevo saped-ELGO. H EZZAJA NOU XAPNOS ZOVA Tov sapa JE160. To Tazlol y Tav JUEKOAO, HLOW XELPUVES Kpio posti yours to super pou. Eniva ano ILS MAYES Ofasso to Kpuo Eixav Magu-TEARINGE. a & 178 0 KOTOS EJW. H EZZAGO TWPA EZVAL TO ETITL MOU. EVA GILLE ZEGLO ota overpa nou. X0005211 Kop Marve

I used to live in Afghanistan, but I had to save myself. I was scared that the Taliban would come. I left a heaven in ashes. Greece gave me heaven again. The journey was difficult. It was winter and the cold was like a whip on my body. I drunk water from springs, but they were frozen by the cold and I was thirsty for days. The nightmare is over. It was worth it. Greece is now my home. A warm home free from fear, just as I have been dreaming of.



Mirwais Noor1 zwrpápica- Evattota MI - MEOR atto To ottoio Praires VERS KIA STOUS HAS FIVE ZUT. TOTA SISI MOU OT MU ELLASSA MAN TTONÚ JUOKONO MOTI TO THOIOMOU BUDIOTIKE STOV ¿ PTara EVILLO OUTHPIC oTav & Plasa MATI MOTWOOD atto Tou Dava To. Avant Moathy xwpa flou ÉPTAGA VIOTIÉXEL APRETÍ IOTOPÍA. OL av DPW Hol ESUME UTTO SETOD KAVEUFOLD KAI alo Davoutal MErain Katavonon attéval TTPOOPURES. EXOCOTO OTTITI MOUOTIV MOU Kal auto MoulEITEL alla Tupa

alsoavolal

EMTISTOSUUN

ustray h gropassig.

aspalela Mato NELLOV. EXW

THEOVOTOMÉNOU Kan alogávonan

Mirwais Noori

I painted a river which has water for everyone and gives life.

My journey to Greece was very difficult because my boat sunk when I arrived. I felt salvation when I arrived cause I escaped death.

I came to love this country because it has quite a history. The people here welcomed me easily and are very understanding towards refugees. I lost my home in my homeland and I miss it, but now I feel safe about the future. I am confident about the future and I feel really secure.



H HOVA EIA EIVAL TTO LU TTIO SUDROLY ATTÓ OTISITTORE ALLO. NA EIXAI MÓVOS OF MIA TRAPA ESVIN TTÓM. NACIGNA MÓ VOS ME VEOUS OVEP INTOUS. TO VA EIXAI MOVOS OY HAIVEI ÓTI TTPETTEI VA SOUIÉNEIS JERA POPES OR LAMPOTEPA SIR VA TA ATTOKTIBEIS-TO VA EIGAI MÓVOS OY HAIVEI ATTOTAXIA. ON MAIVEI TTLINEN, ON MAIVEI MAUPILA. TINS VA ON RIVEIS TOV EAUTO TOU YN LÓ;

Ahmad zia Ebrahimi

Zia

Loneliness is harder than anything else. To be alone in a strange city. Be alone with new people. Being alone means you have to work 10 times harder to get things. Being alone means failure, means dreariness means sullenness. How can you lift yourself up?

A.Z.I







TYXAIP DS . FXXAPIETO TETAPTH 13 10×1104 9093

The Taliban took over our country. Everything became black. I have seen very bad things. You only watch them on TV to get scared. The streets were full of guns. You want to cry but it's not allowed. Afghanistan is a very beautiful country under a gray cloud. We sold our land and all our livestock and left. The journey was very difficult. I'm ashamed but I was afraid. I didn't see the sun for many days. I did not sleep. I had no food, no bed, and then no shoes. It was very cold. As soon as I arrived in Greece, I forgot everything. People came at once and gave me clothes, food and water. It was like I had been in a tunnel for months; coming out of the darkness and finding light. This light made me believe in the word hope. Greece gave me a warm home. Here I found people who worked for me to have medicines and doctors. They sent me to school. I will be educated and get a nice job. I love my home here. I have brothers. A big family. We dance, sing, play, go for walks. I am very lucky. Thank you, my new homeland.





Tax pravate aTNV Toutkia MEIVAHE SIO KIVMTIMS STINV GUYSKSI O



My name is Ivan, I'm 13 years old and I'm originally from Kurdistan from the Iraqi side. My grandfather, my brother and I decided to leave Iraq because of the difficult conditions there. We boarded on a bus and traveled for one day to get to Turkey. When we arrived in Turkey we stayed for 10 days at the trafficker's house. Then we thought it was best for us to travel to Greece in search of a better life. My grandfather was unable to continue with us and he returned to Iraq. My brother and I walked from Turkey and reached the border of Greece at Evros. There the police caught us and took us to the camp in Serres where we stayed for a few days. We were then transferred to the Asylum Service and then to the SYNYPARXIS Shelter in Oreokastro. I feel very happy in the Shelter because I have friends and people who take care of me. My dream, when I grow up, is to work and save money so as to have a better life.









cc METaVaOTEUOns

METENDA DE LOTA ENDA END TOLOGO AND CONTROL ENDA PRESENTA AJEC, THE OFONS JATONE VE HARDOUN RESULT ENDANA A ETPOTONOSION SON RESULTANDO EN POR RESULT EN PROPERTO TOLOGO EN POR RESULTANDO TOLOGO TOLO

Ramazan

Metanasteysi

Immigration is a journey filled with memories and of great value. Those who ask "is being a refugee easy?" "should I come too?" "are you happy there?", are people who will never do it. The person that decides to leave his country and his people doesn't think before actually doing it. The mind cannot comprehend beforehand this deep pain in the heart, only when the time comes. All of us who have embarked on this journey are heroes because we start a new life from scratch. This journey is not for everyone. It is like art. You can either do it or you can't.











Xa Him Y. E'HOU 16 Xpontry kal to tessevela 2×Porta Elman oco Sporo the thoopy cas. O Joros Elval o Trogetos, of avarpaintly kal I PATOLOGIKY OUMTEPLADORO. ETOL EPTAGA ms Egin kar Ekara dishop sia denyot 5 xboroa sonba Erhan Hakera also shr orkoséréra HON. KOLAYABA LIOUP ENNAND EXEL H HONA GIA opan son yerlust workasenera con kapeyaga omme akana wood aphansko, ernar na Man at Bougunh aca Enatora Nuarton T and Emblor to reyentate eno abonta tiebaza voyo enekoya. ena 2000 EHABA WAYA WE IN BOUBLEALMN ansemblat EEM you Hichon Advantage Line arobanonar Ento xrahenos kar urateo on acrexio JERNET OF AN MAON HIK BOR O LIXTEBUS HAGE HON EPAR WES TO LIKE HOO ON NOERA SCOUL BOYDEN all 3mp aon supach for ga nudexann kayor andimulal you be as BOPDROON N 77 VEN 3EXALLA WOLF LA VOSTA LON kai Erke Erkno start aar Zuruaa Bougeta kal Hon th Emeater

Abd.Ham

Hello.

My name is Abdul Hamid, I am 16 years old and for the last two years I have been on the refugee road. The reason is war, insecurity and racist behavior. That's how I got here and applied for asylum. I have been away from my family for 2 years now. I realized how powerful loneliness can be when you miss your family. But I also understood how important it is to have people assisting you in difficult times. The last two years have been very difficult, but I have also learned a lot with the help of the people where I live. I can say I feel happy and I believe I have succeeded. When I was little kid my father told me: «my child, if you need help in your life, ask for it and there will be good people to help you.» I did not forget his words and he was right, because I asked you for help and you gave it to me.











My name is Dias and I am 14 years old. I come from Syria. I decided to come to Greece because of the war in my country. I initially entered Turkey after 12 attempts with a trafficker. I stayed for a while in a town in Turkey where an uncle of mine lived. Then I went to Istanbul and stayed there with other people for 1 week. We tried to enter Bulgaria by road but the police caught us and sent us back to Turkey. I had difficult times during my stay in Bulgaria. When I returned to Turkey, I stayed with my uncle again for 3 months. I arrived in Greece by sea from Smyrna. The police caught us and we stayed in the police department for 3 days. Then we were taken to Leros and from there to a camp in Kozani. Now I am in the SYNYPARXIS Shelter in Oreokastro and I feel very happy because I have found safety, shelter and people who love me.



DNOL Was fisalle and the xila has sla bla taditeth Jun. Moddel ONWS MMORE VO KAGOLV The Jun tous or auto to tagist. AV DES OLUS Va Kata PEPELS Kátl Kado. Wholli va Kix sels Kal Katl. To The onhartika Tou Wasa Chi cial h olkovivela kal h wild rov.

Ali Reza

We have all left our country looking for a better life. Some may lose their life during this journey. But if you want to accomplish something, you might have to lose something. The most important things I' ve lost are my family and my homeland.





Στο ταξίδι που έκονα από το Ιράν προς τη Τουρκία εκεί μέσα υπαρχει και η πιο τρομακτική μνήμη της ζωης μου η μνήμη η οποία 6-7 χρόνια προσπαθώ να ξεχάσω και δε ξεχνιέται η μνήμη η οποία πλέον είναι η πιο μαύρη σκηνή της ζωής μου παρόλο που πέρασαν αρκετά χρόνια αλλά και πάλι ούτε και μέσα στον ύπνο με αφήνει είρεις τι είναι αυτό;

Στα σύνορα, στην μαύρη νύχτα, στα βουνα συναντή σαμε αστυνομία.
ξεκίνησαν όλοι να τρέχουν να σώσουν τους εαντούς τους
ακουγόταν φωνές παιδιών και γυναικών μαζι ακουγόταν και
οι πυροβολισμοί πολύ τρο μακτική στιγμή
Εκεί πέρα ένα παιδί το οποίο ήταν μόνο τ ετών έχασε την
οικογένεια του και έπεσε σε κάτι χέρια ξένα
το παιδί αυτό φοβόταν την μοναξιά αλλά τελικά έμεινε
μόνος. τοπαιδί το οποίο έζησε μόνο τ χρονια με τους
γονείς του, το παιδί που έχασε την αγάπη των γονιών
του μικρός, γέρασε. την εφηβεία την έχασε
το παιδί αυτό μοίρασε το πόνο του με το στιλό με δακρυσκό
μάτια και τώρα το κόνο που θέλει να μάθει είναι γιατί;
Γιατί οι Αφγανοί;
Εγώ δεν ήξερα την προσφυγιά.

My journey from Iran to Turkey... in it there is the most terrifying memory of my life, a memory which is now the blackest scene of my existence and even though several years have passed, it still follows me even while I sleep . Do you know what it is?

At the border, in the dark night, in the mountains, we came across the police. Everyone started running to save themselves, voices of children and women could be heard, along with gunshots. Very scary moment.

There, a child only 7 years old lost his family and fell into the hands of strangers. This child was afraid of loneliness but he was in the end left alone. This child who had only 7 years with his parents, this child who lost the love of his parents early, got suddenly old. His adolescence was lost.

This child shares his pain through a pen with teary eyes and now all he wants to know is why.

Why me?

Why the Afghans?

I never knew what refugee is.





I travelled to find freedom. It was far away. Mountains, seas, forests. I came to Greece. This country offered me freedom. I can walk outside at any time. Night or day. There are no guns, blood or screams. I am happy again. I can go to school. I can play football. But it has been a painful and exhausting journey until I found these.







































































ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

...στο σήμερα





























































































ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)



ΑΜΚΕ της Εκκλησίας της Ελλάδος





